

OPEN BRIEF
aan de directie van het Palace-theater te Maastricht

Maastricht, 13 oktober 1959.

Mijne Heren,

Namens de leerlingen van het Henric van Veldekecollege menen wij op deze wijze een protest te moeten laten horen tegen de wijze waarop u meent reclame te moeten maken voor de in uw theater vertoonde films.

Wij zijn van mening dat uw wijze van adverteren in het algemeen en die voor de in de week van 2 t/m 8 okt. j.l. vertoonde film in het bijzonder, het praedicaat vulgair ten volle verdient. Wij doelen hier op het door u huis aan huis verspreide pamflet.

Wij menen van de directie van een bioscoop-theater naast de zin voor het zakelijke ook enig verantwoordelijkheidsbesef te mogen verwachten.

Uit de aard van uw publicaties concluderen wij dat dit verantwoordelijkheidsbesef ontbreekt in een mate die wij schuldig durven noemen.

Wij spreken de wens uit in de toekomst van dergelijke publicaties verschoond te blijven.

Redactie "Stroom Op".

Een afschrift van dit schrijven werd gezonden aan:

de Hoogeerwaarde Heer Deken van Maastricht;
het College van B & W;
het bestuur van "Katholiek Onderwijs";
de plaatselijke dag- en weekbladers.